

Nieuwsbrief mei 2021

Beste wandelvrienden,

Als Corona dit jaar niet voor de tweede keer op rij roet in onze wandelweek had gegooid, hadden wij het nu 'smoardrok' (Fries voor hartstikke druk) gehad met de voorbereidingen en zouden we dinsdag het startschot hebben gelost en had u kunnen beginnen aan de Tocht der Tochten. Als ik zo om mij heen zie wat allemaal nog meer niet door kan gaan bij sportieve uitdagingen in de ruimste zin van het woord, denk ik dat wij als bestuur in maart de juiste beslissing hebben genomen.

Deze week kreeg ik een mail dat de grootste ééndaagse wandeltocht ter wereld (54.000 deelnemers!), de Airborne wandeltocht in Oosterbeek van 4 september aanstaande is geannuleerd. Ik loop deze tocht met mijn AVRML Long Distance Patrol detachement al vele vele jaren....

Jubileum

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat wij vorig jaar en vervolgens dit jaar de 74ste editie zouden lopen; nou ja, dat wordt dus volgend jaar. Ik vertelde u ook dat de eerste 11-Stedenwandeltocht in 1946 werd georganiseerd, en het is nu 2021. De snelle rekenaar ziet dat wij dit jaar 75 jaar jong zijn. Als 75-jarige van onbesproken gedrag komen wij mogelijk in aanmerking voor een Koninklijke Erepennig. Die hebben we aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden en we hopen dat die aan ons verleend gaat worden. Uitreiking zal dan plaats kunnen vinden op een door ons nog te organiseren avond voor onze vrijwilligersgroep.

Een extraatje?

Wij hopen en verwachten dat de Coronaperikelen na de zomer onder controle zijn en bijna iedereen zijn 'vrijheid' weer terug heeft.

Om tóch nog een beetje het 11-Stedenwandeltocht gevoel te krijgen gaan wij samen met de gemeente op **zaterdag 2 oktober 2021** vanuit de prachtige stad Workum een relaxte wandeltocht van ongeveer 25 kilometer uitzetten. Wij gaan u dan op de '11steden manier' verwennen. Alle 500 ingeschreven deelnemers van dit jaar zullen hierover als eerste worden geïnformeerd. Het zou helemaal geweldig zijn als u allemaal komt!

Wandelen is helemaal in!

Ziet u dat ook? Overal waar je komt zie je dat mensen wandelend onderweg zijn, en als je deze mensen dan aanspreekt vertellen ze je dat ze nooit hadden gedacht dat deze (medische) nood een deugd werd. Wandelen is door de Corona pandemie als zeer gezond en versterkend aangeprezen; heb je conditie, en hét overkomt je, heb je meer kans met een goede conditie...

Nou ja, dat wisten wij al lang natuurlijk.

Ook erg leuk is dat er ondertussen vele particuliere initiatieven zijn ontstaan om de 11-Stedenwandeltocht op eigen houtje, maar ook in groepsverband, te gaan lopen, ook in de Hemelvaartsweek. Dit initiatief van velen zegt iets over *onze* tocht en het enthousiasme van *onze* deelnemers, maar let op dat u niet de kaartjes en ander materiaal met de naam van de stichting Friese 11-Stedenwandeltocht gebruikt! Dit kán verkeerd worden uitgelegd. Dat geldt natuurlijk niet voor de wandelshirts van 2018 en 2019!

Tenslotte

Namens alle bestuursleden, alle vrijwilligers en alle sponsors wens ik u nogmaals een noflike (Fries voor fijne) sportieve zomer toe, en zorg er voor dat u en iedereen die u lief hebt vooral gezond blijft! Tot na de zomer en met sportieve groet,

Eeuwe Geertsma, voorzitter

<https://elfstedenwandeltocht.fr>

info@elfstedenwandeltocht.nl