

**Snits.** Geloof het of niet, maar Snits (Sneek) is de jongste (**11<sup>e</sup>**) van de 11Steden. In de geschiedenisboeken van Friesland/Nederland wordt Sneek pas in het jaar 1294 genoemd, en dan ook nog wegens een bijzondere gebeurtenis. Dit was namelijk door het bezoek welke handeldrijvende kooplieden aan Sneek brachten(!). Een oude geschiedschrijver, Winsemius, was van mening dat Snits halverwege de dertiende eeuw was ontstaan, maar er waren ook historici die meenden dat Snits veel ouder was. Zij hadden namelijk ontdekt dat sommige Vikingschepen die “Snecka of Esnecca” heetten. Ze concludeerden hieruit dat het Friese woord “Snikke” (voor een vaartuig met een spitse steven en een geringe breedte) met die Noorse woorden verband moest houden en dat dat daarom de oudste naam voor Sneek moet zijn geweest. Natuurlijk waren er ook toen al mensen die daarover weer een andere mening hadden ... Aan het eind van de Middeleeuwen had Snits slechts 2000 inwoners, maar krom qua inwonertal langzaam maar zeker op totdat het in 1525 Stadsrechten krijgt en



hierdoor sneller groeit en ook belangrijke edellieden aantrekt. Op dit moment heeft Snits ruim 34000 inwoners. Als je binnenkort door Snits wandelt zult je uit deze tijd veel historische bouwwerken zien, waarvan de Waterpoort (zie afbeelding) wel de meest bekende is. In 1951 werd Snits beschreven als een handelscentrum; een verkeerscentrum en zeker hét centrum voor de watersport in het noorden van het land...en dat is het nog steeds!

NL77 RABO 0119 3128 40  
KVK: 41001548



Stichting  
Friese 11-Steden Wandeltochten

info@elfstedenwandeltocht.nl  
www.elfstedenwandeltocht.nl