

**Warkum, Workum...**

In de rij van onze 11-steden is Warkum de 9<sup>e</sup>, in het jaar 1374 kreeg Warkum haar stadsrechten, en maakte al vroeg deel uit van het Hanze-verbond. In 1907 vierden de warkumers "hun" 1000-jarig bestaan, maar dat was niet echt onderbouwd. Men leidde dat destijds af aan het feit dat in Latijnse versregels een zekere Uffing van Workum in die tijd moet hebben geleefd. Bekijk: <http://www.warkumserfskip.nl/id75.htm>. Deze Uffing van Workum was een monnik van de abdij in Werden, Duitsland. Deze abdij was door de Friese prediker Liudger gesticht. Ook warkums "glorieuze" tijden liggen in het verleden. Ook hier bracht de zeilvaart en de overzeese handel welvaart, zo tussen 1375 en 1675.

Warkumers onderhielden als handeldrijvende stad levendige betrekkingen met verre zeehavens en vonden overal afzet voor de producten uit de eigen weverijen en pottenbakkerijen wat tot op de dag van vandaag nog aan de man wordt gebracht. (Zie afbeelding "Workumer Aardwerk. Bron: pottenbakkerij Kunst) Maar ook Warkum ging na de bloei "kwijnend" ten onder...



Uit deze rijke tijden zijn nog een paar monumentale gebouwen bewaard gebleven, waaronder het stadhuis en kerken. In de Grote- of Sint Gertrudiskerk in Warkum staan een aantal zogenaamde "Gildebaren" uit de rijke tijden. Gildebaren zijn baren die gebruikt werden voor het dragen van de lijkkest van een gildelid. Op deze baren werd als een soort prentenboek het werk van verschillende

gilden afgebeeld "Gildebaren". (Bron: Protestantse gemeente Workum)



Nog steeds de Finish in Workum.  
De Waag omstreeks 1960.  
(Bron: ansichtkaartenbeurs



NL77 RABO 0119 3128 40  
KVK: 41001548

Stichting  
Friese 11-Steden Wandeltochten

info@elfstedenwandeltocht.nl  
www.elfstedenwandeltocht.nl