

De bêste winsken foar 2023 namens het bestuur, alle vrijwilligers en alle sponsoren van de 11-Stedenwandeltocht!

We zijn al weer 2023! Wat vliegt de tijd toch... Zo krijg je zingende kinderen aan de deur, komen Sinterklaas en de kerstman aan, en zit je al weer met je familie, vrienden of kennissen aan de oliebollen en je glas te heffen op het nieuwe jaar... Heerlijke tijden, maar persoonlijk ben ik blij dat wij zo meteen weer moeten trainen voor ons laatste stuk naar Santiago de Compostella in april, de 11-Stedenwandeltocht in mei en de Vierdaagse van Nijmegen in juli.

Toen ik in november 2022 aankondigde dat 'onze' 11-Stedenwandeltocht inschrijving weer aanstaande was, werd ik best wel een beetje nerveus, want hoe zou het gaan? Krijgen we (veel) meer inschrijvingen dan voorgaande edities in verband met ons 75-jarig jubileum. En hoe zou het gaan met de slaapschepen, immers het leven is nogal wat duurder geworden het afgelopen half jaar... Maar een oud Fries gezegde zegt: 'Pikerje net, it komt dochs oars' en zo was het dus ook. In de afgelopen maand hebben zich nu ruim 330 deelnemers aangemeld en zijn de slaapschepen helemaal vol...

Daar zit muziek in! is onze slogan voor de editie 2023

Waar verwen je een wandelaar mee op een absoluut grensverleggende 5-daagse wandeltocht? was de vraag die wij ons stelden. Stilstaan willen onze deelnemers niet te vaak en niet te lang. Dus onderweg niet te veel poespas, maar al lopend wat extra vertier...dat is leuk! En onze deelnemers in het middelpunt van de belangstelling zetten; dat is nog leuker voor ons. Wist u dat de jongste deelnemer die zich tot nu toe heeft ingeschreven 19 jaar is en de oudste 90 (!)

De inschrijving

Voor wie zich nog niet heeft ingeschreven: ook dit jaar kunt u zich alleen aanmelden door inschrijving via onze website. De inschrijving sluit op 1 mei 2023. Daarna is het niet meer mogelijk om een startkaart te kopen. Wees er dus op tijd bij want deze jubileumtocht wilt u toch niet missen....

Het wandelshirt

Wilt u graag het unieke jubileum wandelshirt ontvangen (zie onze website) dan dient u zich vóór 1 maart 2023 in te schrijven. Het shirt kost € 20,00 en is verkrijgbaar in de maten XS t/m XXXL. In beperkte mate is het shirt ook te koop tijdens de tocht bij de finish in Workum, Franeker, Dokkum en Leeuwarden voor een bedrag van € 25,00, maar: op is op!

De slaapschepen

Voor 2023 zetten we vijf slaapschepen in die aan 132 wandelaars overnachting kunnen bieden. Op de eerste dag van inschrijving waren de 1- en 2-persoonsshutten reeds volgeboekt en de laatste dag van 2022 waren ook de 3- en 4-persoonsshutten vol. Dat betekent dat u zich niet meer kunt inschrijven voor het arrangement met overnachting op één van onze slaapschepen. De wandelaars die wel een plek op één van de schepen hebben weten te bemachtigen ontvangen voor 1 maart 2023 informatie over de hutindeling en in april 2023 volgt nadere informatie over in- en uitschepen, mogelijkheden van huur van bedlinnen, et cetera.

Het busvervoer

Indien u zich heeft ingeschreven voor de tocht inclusief busvervoer, dan wordt u 's ochtends van de finishplaats naar de startplaats gebracht. U wandelt dan naar de finishplaats. Over de

tijdtippen van het busvervoer zullen we u te zijner tijd informeren. Mochten er wandelaars zijn die alsnog busvervoer willen boeken, dan kunnen ze dat laten weten via het contactformulier of rechtstreeks via info@elfstedenwandeltocht.nl. De kosten voor het busvervoer zijn € 8,50 per persoon per dag.

Bagagevervoer

Uw bagage kunt u 's ochtends bij de start in de daarvoor bestemde Titan-aanhangwagen plaatsen. 's Middags kunt u de bagage dan weer uit de aanhangwagen halen. Dit bagagevervoer is gratis.

Rode Kruis

Tijdens de tocht is het Rode Kruis aanwezig voor onder meer de behandeling van de blaren die u, ondanks de vele trainingskilometers, mocht oplopen. Daarvoor zijn op verschillende plaatsen Rode Kruisposten ingericht.

Bescheiden

Alle wandelaars ontvangen ongeveer twee weken voor de tocht nadere informatie. Voor de bootslapers is dat informatie over het inschepen op maandag 15 mei 2023. De andere wandelaars krijgen tegen die tijd hun start- en buskaart toegezonden. Daarnaast ontvangt u per dag een A4-tje met praktische informatie (daginfo) over onder meer de route, het bagagevervoer, de Rode Kruisposten, de stempel- en cateringposten, toiletten, etc. Voor de (eerste) dag van uw deelname wordt u deze daginfo toegezonden. Voor de volgende dagen is de daginfo te verkrijgen bij de finish van de vorige dag.

De Elf Steden.

De komende 5 maanden gaan wij u per wandel-dag iets vertellen vanuit historisch perspectief over de steden waar u doorheen loopt. Wist u bijvoorbeeld dat Friesland nog niet eens zo lang geleden voor meer dan de helft uit water bestond? En dat Leeuwarden in het allereerste beging 'villa Lintarwde' heette, en dat de voorouders van onze Koning hier in de 16e eeuw woonden?

U zult de komende 5 maanden bij elke nieuwsbrief een bijlage vinden waarin we u proberen met zo weinig mogelijk woorden iets te vertellen over de historie van de elf steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum.

Tenslotte

Namens het gehele bestuur, alle vrijwilligers en sponsors wil ik u nogmaals alvast bedanken voor uw deelname in 2023; neem ook echtgenoot(e) vader, moeder, broer, zus en vrienden eens mee als deelnemer of als supporter aan de route in één van onze prachtige steden!

Een fijne winter toegewenst met veel wandelplezier! Want het kán weer!

Vragen?

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website bij FAQ. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, stuur dan via het contactformulier of rechtstreeks een berichtje naar info@elfstedenwandeltocht.nl.

Oant sjen!

Eeuwe Geertsma, voorzitter

<https://elfstedenwandeltocht.frl>

info@elfstedenwandeltocht.nl