

Hylpen, Hindeloopen. Kwam in de late middeleeuwen snel op en onderhield in de 17^e en 18^e eeuw een drukke handelsroute op Scandinavië, maar raakte daarna langzaam maar zeker uitgebloeid. Maar destijds namen de Hylper schippers vooral meubels mee uit Scandinavië en in Amsterdam; waar de schepen in de winter verbleven, werd porcelijn en stoffen ingekocht wat door de V.O.C. werd meegenomen uit het verre oosten....ja vele Hylper schippers "deden het" met Amsterdam...



Al deze bijzondere meubels, stoffen en souvenirs wakkerde de kunstnijverheid van de Hylpers aan waardoor een waardevolle volkskunst ontstond. (Zie afbeelding. Bron visit friesland)Stijlvolle klederdrachten en smaakvolle interieurverzorging zijn hiervan nog steeds voorbeelden van. In de 50er jaren van de vorige eeuw waren de bekende Hylper meubels... een belangrijk exportproduct! Tot op de dag van vandaag is de historische sfeer van Hylpen gebleven. Als u door deze stad loopt kijk dan goed om u heen en geniet van de vele historische bouwwerken, maar van de grachten die nog steeds het stadje doorsnijden en het doolhof van straatjes en stegen

NL77 RABO 0119 3128 40
KVK: 41001548



Stichting
Friese 11-Steden Wandeltochten

info@elfstedenwandeltocht.nl
www.elfstedenwandeltocht.nl

