

**Sleat**, of Sloten is de vierde stad waar u op de eerste wandeldag komt. De edelman Harinxma bouwde op de plaats waar nu Sleat ligt in de 13<sup>e</sup> eeuw een stenen huis, ook wel een stins genoemd. Deze stins was de oorsprong van de vesting Sleat en in dezelfde tijd kreeg Sleat ook stadsrechten, als 8<sup>e</sup> in de rang onder de Friese steden. Toen men in 1523 begon om de



bolwerken van de vesting af te graven en de versterkingen bij de vier ingangen te slopen werd het een open stad, zonder beveiliging. In 1579 werd Friesland aangesloten bij de Unie van Utrecht. ( ze sloten een schriftelijke overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, die een gezamenlijke inzet vastlegde om de Habsburgse vorst Filips II te dwingen tot het stopzetten van zijn strenge



maatregelen. Daarnaast werden een aantal staatkundige zaken geregeld op het gebied van o.a. defensie, belastingen en godsdienst. Bron Wikipedia). De 8 Friese steden moesten in staat van verdediging worden gebracht. Dus wederom nieuwe poorten, vestingwerken en bastions.. De vermaarde vestingbouwer *Menno Baron van Coehoorn* liet nieuwe diepe grachten graven welke in verbinding werden gebracht met een inudatiestelsel. Op deze manier kon men de landerijen rond Sleat onder water zetten om op deze manier “de Sleutel van Friesland” te verdedigen. De stad bloeide en bloeide...tot de Franse bezettingsjaren (1672/1673). Daarna raakte Sleat in verval; dit duurde tot en met de 19<sup>e</sup> eeuw, maar Sleat bleef Sleat! Een kleine zelfstandige stad welke feitelijk leefde van de brugtol wat duurde tot 1950. De kleine stad met schilderachtige bakstenen gevels wordt doorsneden door een gracht welke aan beide uiteinden een driebogige bakstenen brug of waterpoort heeft.

Zoals gezegd: Sleat is klein, maar uitzonderlijk mooi met haar rust en schoonheid! Geniet hiervan als je na de lange eerste wandeldag nog een beetje energie over hebt!

**Bronnen:** *Friesland verciert met duysent vreughden*, (J.P. Wiersma, 1951); Wikipedia;