

Boalsert- Bolsward was ruim 1000 jaar geleden geen vredige stad midden in het Friese land, maar een zeestad aan de Middellzee.



Foto wikipedia

Boalsert is de zesde stad van de Elfsteden en is ooit ontstaan op een drietal terpen. Op één van die terpen werd omstreeks het jaar 870 een stenen huis gebouwd voor de adel van die tijd en werd Bodelsweert of Boelesweerd genoemd.

Dit was het begin van een havenstad, ook weer met overzeese betrekkingen. Vanuit Bolstert werd vooral "het Bolswarder laken" en de "Baai van Karsaai" geëxporteerd naar Engeland, Schotland en de Rijnstreek. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten. Baai is een ander woord voor textielsoort; de baai van Karsaai kenmerkte zich door het grove weefsel.

Maar ook hier slibde de Middelsee dicht en hoewel men destijds een kanaal groef wat bij Makkum weer in de Middelsee uitkwam, mocht dit niet baten en was het met de bloei van de handelsstad Boalsert gedaan.

Boalsert werd een "landstadje" en bezon zich op andere markten en zo werd Boalsert een niet onbelangrijke stad met een levendige boter- en kaashandel. Ook was de handel in wol en "sajet" (een garen uit korte wol vezels) hier levendig.



Gijsbert
Japicx

het
werd

Het "landstadje" Boalsert, welke ook wel als de Gijsbert Japicx Stad wordt genoemd bezit een grote aantrekkelijkheid, en niet alleen voor de Friezen.

Boalsert is een monumenten stad...De eerste rustplaats van vandaag is de Broerekerk. Dit was voorheen de Minderbroeder kerk, en is het imponerende overblijfsel van een Franciscanenklooster dat in jaar 1270

gesticht op de eerder genoemde Boelesweerd. Saillant detail is dat deze Broerekerk naast de Grote Kerk (bouwjaar 1228) in Leeuwarden de enige twee overgebleven kloosterkerken in Friesland zijn. Dan is in Boalsert nog de Grote of sint Martinuskerk (helft 15 e eeuw) en is de meest monumentale kerk van Friesland. Naar het model van de "Stadskistenmaker" werd begin 17 e eeuw het Stadhuis gebouwd. Jacob Gijsbert, de vader van de beroemde Friese dichter Gijsbert Japicx, was de stadskistenmaker, maar ook stadstimmerman Abraham Jacobs en de stadsmetselaar Marten Douweszoon mogen zich de bouwers van het stadshuis noemen terwijl van deze mooie stad!

NL77 RABO 0119 3128 40
KVK: 41001548

